

**Ψήφισμα ενάντια στο κείμενο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την προώθηση του
απαράδεκτου ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020».**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής, στη συνεδρίασή του στις 21 Δεκέμβρη 2015, συζήτησε και κατέληξε στο παρακάτω ψήφισμα, που στηρίζεται στο κείμενο καταδίκης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020» που κατέθεσε το Παράρτημα ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Καισαριανής.

Με αγανάκτηση και αποτροπιασμό διαβάσαμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που στάλθηκε σε όλους τους δήμους της χώρας, για να διαφημίσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014 - 2020». Βασικό σκέλος του προγράμματος είναι η λεγόμενη "Ευρωπαϊκή Μνήμη" που σύμφωνα με τους εμπνευστές της στοχεύει στο **«να χρηματοδοτήσει έργα που εξετάζουν τα αίτια των απολυταρχικών καθεστώτων στη σύγχρονη Ιστορία της Ευρώπης, ειδικά αλλά όχι αποκλειστικά το ναζισμό που οδήγησε στο ολοκαύτωμα, τον φασισμό, τον σταλινισμό και τα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα»**. Μάλιστα για το σκοπό αυτό, η ΕΕ εξασφαλίσει και το "αζημίωτο", δηλαδή ένα κονδύλι τις τάξης των 185.468.000 €.

Το πρόγραμμα αυτό, πίσω από εύχρηστα συνθήματα και φράσεις, προωθεί τον εντεινόμενο αντικομμουνισμό, τη χυδαία και ανιστόρητη εξίσωση του φασισμού - ναζισμού με τον κομμουνισμό, που αποτελούν επίσημη ιδεολογία της ΕΕ. Προωθεί το ξαναγράψιμο της ιστορίας και την παραχάραξή της, για να ταιριάζει καλύτερα στην σύγχρονη ανάγνωση της ιστορίας, που θέλει τους λαούς να αποδέχονται ως μονόδρομο τη σφαγή των δικαιωμάτων τους, τη φτώχεια την ανεργία, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Τούτη δω η γειτονιά (όπως κι άλλες γειτονιές της πατρίδας μας) έχει νιώσει στο πετσί της τη θηριωδία του φασισμού, το χρώμα της είναι ποτισμένο με το αίμα χιλιάδων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Σε τούτη εδώ τη συνοικία εκατοντάδες κομμουνιστές έδωσαν τη ζωή τους για μια πατρίδα λεύτερη, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Η Καισαριανή «Το Στάλινγκραντ της Ελλάδας», έχει γνωρίσει και τη θηριωδία των ελλήνων συνεργατών, της ναζιστικής βίας και όμως άντεξε δεν υποδουλώθηκε.

Ως Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής, υπερήφανοι για τους αγώνες και τις ιδέες των πρόγονων μας, δηλώνουμε κατηγορηματικά, ότι θα συνεχίσουμε να συμβάλουμε ώστε η νέα γενιά να διδάσκεται και να διαπαιδαγωγείται με **τα ίδια ιδανικά. Δεν θα εξαργυρώσουμε με ευρώ την ιστορία μας και το μέλλον των παιδιών μας**. Την εξίσωση των εκατοντάδων εκτελεσμένων πατριωτών, κομμουνιστών, εδώ στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, με τους εκτελεστές τους δεν θα την επιτρέψουμε.

Ο σοσιαλισμός δεν εξισώνεται με το φασιστικό τέρας, γέννημα - θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος που υπηρετεί η ΕΕ . Δεν κρύβεται η αλήθεια ότι οι στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες καταπνίγονται και παραμένουν άλυτα μεγάλα λαϊκά προβλήματα που ο σοσιαλισμός κατάφερε κι έλυσε όπως η ανεργία, η καθολική δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία και τόσα ακόμα.

Στέλνουμε πίσω το έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ για την ιστορία και τη μνήμη της συνοικίας μας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ